

**ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ του Αντιπροέδρου της Ο.Κ.Ε.
κ. Νικόλαου Σκορίνη**

TRESMED 4

10-11 Σεπτεμβρίου 2012
CEDEFOP, Θεσσαλονίκη

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας υποδεχόμαστε στην πόλη της Θεσσαλονίκης, την πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Μια πόλη που διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα λόγω της γεωγραφικής και στρατηγικής της θέσης στην ευρύτερη περιοχή και που παρά την κρίση επιδεικνύει δυναμισμό.

Σας καλωσορίζουμε σ' αυτή την εκδήλωση που έχει μορφή σεμιναρίου και που επικεντρώνεται στο θέμα της θέσης των γυναικών στις κοινωνίες των χωρών της μεσογείου, σ' ένα χώρο που αποτελεί σημαντικό ευρωπαϊκό θεσμό για την κατάρτιση και την πληροφόρηση, το CEDEFOP, το οποίο προσφέρθηκε από την πρώτη στιγμή να διαθέσει δωρεάν το χώρο του και τον εξοπλισμό του για την διενέργεια της εκδήλωσής μας και που ευχαριστούμε ιδιαίτερα.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Ο.Κ.Ε. της Ισπανίας για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε για την συνδιοργάνωση του εν λόγω σεμιναρίου στο πλαίσιο του TRESMED 4.

Επίσης, να ευχηθώ τα εργαστήρια που θα αναπτυχθούν τις δύο αυτές μέρες να εμβαθύνουν και να εμπλουτίσουν τον κοινό μας προβληματισμό για τα εμπλεκόμενα ζητήματα που απορρέουνε από τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, στην κοινωνική προστασία, στην καταπολέμηση των διακρίσεων, στη συμμετοχή τους στην κοινωνική διαβούλευση και την παρουσία τους στους θεσμούς και όργανα της κοινωνίας και κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, επιτρέψτε μου να θέσω ένα βασικό ζήτημα που κατά τη γνώμη μου είναι στον πυρήνα του προβληματισμού στις χώρες μας για τα θέματα των γυναικών. Είναι **το ζήτημα του «θεσμικού περιβάλλοντος»** που ορίζεται από τα ήθη, τα έθιμα, τις συνήθειες, το θεσμικό πλαίσιο και το οικονομικό γίγνεσθαι της κάθε χώρας και που ίσως – και είμαι σίγουρος γι' αυτό-, να επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό το πώς οι κοινωνίες μας αντιλαμβάνονται την διαφορετικότητα, όταν αυτές οικοδομήθηκαν από άνδρες και που δεν έχουν αξιοποιήσει επαρκώς το αναπτυξιακό απόθεμα που απορρέει από τις δυνατότητες του γυναικείου πληθυσμού τους. Ωστόσο, σημαντικότατα βήματα έχουν γίνει όπως το αποδεικνύουν οι δείκτες.

Παρά ταύτα στις σημερινές δύσκολες συνθήκες που βιώνουν χώρες όπως η Ελλάδα, σε μια Ευρώπη που αναζητά το στίγμα της για να σταθεί μαζί, όταν οι διαφορές μεταξύ Βορά και Νότου **βαίνουν αυξανόμενες** – με ταχείς ρυθμούς –, είναι κατά τη γνώμη μου πολυτέλεια να μην αξιοποιούνται επαρκώς οι πολύτιμοι ανθρώπινοι πόροι που διαθέτουν οι κοινωνίες μας.

Οι ευρωπαϊκές πολιτικές και τα σχετικά οικονομικά μέσα, υπάρχουν και υπήρχαν. Σημαντικά κείμενα αποτελούν η *Χάρτα για τα Δικαιώματα των Γυναικών*, που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο του 2010 για την εδραίωση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και η *Στρατηγική 2010-2015 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών*.

Επισκιάζονται ωστόσο από ένα οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον το οποίο δυστυχώς λαμβάνει αποφάσεις εν απουσίᾳ διαβούλευσης με τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών και των παραγωγικών δυνάμεων, στη βάση υπολογισμών «λογιστικού τύπου».

Έτσι, βλέπουμε στην χώρα μας το τελευταίο διάστημα, στην Ελλάδα των μνημονίων και της τρόικας, να **καταργούνται δομές του κοινωνικού κράτους** που αφορούν και στις γυναίκες, πράγμα που σημαίνει πως από ένα άλλο δρόμο **αναιρούνται στην πράξη** οι οποίες ευρωπαϊκές πολιτικές περί της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, είτε στο κοινωνικό

«πράττειν» δεδομένου ότι, σε συνδυασμό με τον περιορισμό των εισοδημάτων των νοικοκυριών και με την οικονομική ύφεση, οι γυναίκες οδηγούνται και πάλι στην εσωστρέφεια και στον παραδοσιακό, αναχρονιστικό τους ρόλο.

Άρα ως επακόλουθο των δυσμενών εξελίξεων αυτών, εγείρονται **ζητήματα για την ποιότητα της δημοκρατίας**, για το ποιός είναι αυτός που αποφασίζει σε τελική ανάλυση για τη ζωή μας και για το μέλλον των παιδιών μας και που στην πράξη θέματα όπως αυτά της ισότητας και αυτά των γυναικών περνούν πια σε δεύτερη μοίρα.

Όμως η περιοχή μας έχει δείξει σε μια πορεία ιστορική χιλιετιών, ότι έχει τα αποθέματα, τα ψυχικά, τα ιστορικά, τα γνωστικά, τα συνειδησιακά, να υπερβαίνει αντιξοότητες και να αναγεννιέται πιο δυνατή.

Μ' αυτό το τελευταίο, εύχομαι την επιτυχή διεξαγωγή των εργασιών. Επωφεληθείτε δε του καλού καιρού στον ελεύθερο χρόνο που θα υπάρξει, για να επισκεφτείτε τα αξιοθέατα της πόλης από την παραλία έως την Άνω Πόλη, να γευτείτε την καλή κουζίνα και να διασκεδάσετε με την νυχτερινή ζωή που άφθονα διαθέτει η πόλη. Είστε άλλωστε στο σπίτι σας.